

KLETS MAIL

1 23

E-MAIL NIEUWSBRIEF VAN
ROEIVERENIGING DE MEIJE
NIEUWKOOP



WWW.RVDEMEIJE.NL
REDACTIE:
KLETSMAIL@XS4ALL.NL

Waterlui(s)

De rubriek waarin (nieuwe)
leden zich voorstellen.



Roeien tijdens het Amsterdam Light Festival

Ken je dat? De hele week achter de ramen koekeloeren of het eindelijk een keer droog wil worden? En als het dan droog is: windkracht 6 of 7.

Dus ook maar even eerst op de website kijken of het echt doorging, maar geen bericht van afmelding. Dus reizen we toch op 14 januari naar Amsterdam om de Lichtjesticht te roeien. En jawel: 18.00 uur aanmelden op de Weesperzijde bij het Roeicentrum Berlage en.....droog.

lees verder op pag. 2



Wat te doen als er ijs ligt? Nou, wandelen en op de roeimachine!



Uitslag Jumbo actie

Tot en met 18 oktober liep de Jumbo Sponsoractie en de vouchers konden nog t/m 30 oktober worden verzilverd. De uiteindelijke opbrengst voor de vereniging bedraagt: € 125. Nog bedankt, allemaal voor jullie bijdrage!



Margret, dubbel teamgenoot, dank voor het stokje overdragen.

Inmiddels ruim 7 jaar geleden hadden Idzard en ik het geluk ons droomhuis hier in Nieuwkoop te vinden. Aan de Oude Vaart naar de Zuideinderplas. Het is het huis waar ik samen met mijn vader ooit langs schaatste en het gewoon niet eerlijk vond, dat anderen zo konden wonen....

Tja, het kan verkeren! Onze sporten waren ooit vooral schaatsen, skeelers en zeilen, maar hier kwamen er al gauw een sloepje en een paar kano's bij, en we worden een dagje ouder... En toen troffen we de uitnodiging voor de open dag van onze roeivereniging in een lokaal sufferdje aan. En na eerst gepolst te hebben of de club wel op twee (pre) pensionado's zat te wachten, meldden we ons aan bij de club.

Het eerste jaar hebben we van vele oudgedienden super les gekregen en onze diploma's verkregen en nu zijn we gelukkige teamleden van de 'roeien op dinsdag' groep en de zaterdaggroep 'op slag'. Het is heerlijk zo geregeld de plas op te gaan met gezellige mensen en vooral 's ochtends vroeg te genieten van de prachtige natuur. Zelfs in coronatijd hebben wij ons heel goed vermaakt met onze tochtjes naar koffie to go bij 't Vliegend Paard. We hopen nog vele jaren door te roeien en ook nog flink bij te leren, opdat we goede bootgenoten zullen zijn.

Erica en Idzard.

Alvast in de agenda: 11 maart Head of the River en 26 maart Lentetocht

Roeicentrum Berlage, inderdaad bij de Brug, is een roeicentrum met alleen mooie houten C4 boten die wel een stukje korter gemaakt zijn omdat ze anders niet in de loods pasten. Dus konden we instappen en aan onze Light Rowing beginnen met twee aardige gasten van De Zwolsche in de boot en een leuke stuur/gids. Vervolgens roeiden we langs indrukwekkende lichtkunstwerken. Te beginnen bij het Amstel Hotel met een soort van vuurwerk gemaakt van bamboestokken; dan de Magere Brug waar het leek of Escher hier iets had neergezet in lichtjes en De Hortus. We roeiden een stukje het IJ op waar we langs het Scheepvaartmuseum onder de Arc d'Triumph doorvoeren en via Nemo, met zijn waterval die van beneden naar boven ging, weer de stad in. Tenslotte de 7 bruggen onderdoor met zijn vuurvliegjes en na anderhalf uur roeien een mooie ervaring rijker. Eigenlijk is het niet na te vertellen maar moet je het zelf meemaken. Hou dus volgend jaar dit evenement in de maanden december en januari in de gaten!!

Irene en Corrie



De Lingebokaal 12 november 2022



Traditiegetrouw deed ook dit jaar weer een delegatie van 'de Meije' mee aan de 6 Km wedstrijd op de slingerende Linge bij Leerdam. Vrijdagmiddag werden de boten op de wagen geladen. De 8, voor de mannen -en de vrouwenploeg, 2 skiffs én een C4 voor de nieuwe jonge damesploeg. Karin en Bernadette gingen op pad om de botenwagen naar Leerdam te brengen, zodat er de volgende dag vroeg meteen weer opgerigerd kon worden. Gesneden koek voor de oude rotten, maar voor de nieuwelingen een hele onderneming.

Zaterdagochtend: het belooft een stralende dag te worden.

De Dames 8 zaten in het eerste blok en mochten door de laatste optrekkende mist-

farden naar het startpunt vertrekken. Er was vrijwel geen wind, wat waarschijnlijk het verschil verklaart in tijd tussen de vrouwen en de mannen, slechts 24 sec., want zo'n 2 uur later, toen de heren aan hun race begonnen, stond er inmiddels een lichte wind in de rug, een duidelijk voordeel...

En dan de dames in de C4. Een nieuwe, ambitieuze ploeg, met een mooie toekomst. Ons (ik mocht de dames sturen) streven was, om de skiffs, die na ons startten, vóór te blijven. Peter zat ons op de hielen, maar we hebben het gered! En even later kwam ook Jan-Willem over de finish.

De dag werd afgesloten bij de 'foodtruck' van Pien en Bea, die ons verwelkomden met een Nieuwkoopse likeurtje om op de overwinning te proosten.

Marianne



KNRB toertochten 2023

De toercommissie van de KNRB organiseert jaarlijks meerdaagse toertochten. Dit jaar zijn er drie lange tochten en voor het eerst drie korte tochten speciaal voor mensen met weinig vakantiedagen.

Drie dagen op de Lahn

In april varen we drie dagen op de Lahn van Runkel naar Lahnstein, langs het Taunusgebergte en de kastelen van de graven van Nassau.

Tocht op Fulda en Weser

Eind augustus is er een drie en vierdaagse tocht op de Fulda en Weser tussen Kassel en Minden door het Weserbergland met zijn prachtige vakwerkhuisen. Hier tekenden de gebroeders Grimm veel sprookjes op.

De negendaagse tochten gaan in September naar de Fulda en Weser.

Negen dagen op de Seine

In juni is er negendaagse tocht naar de Seine. Het is de eerste keer dat de KNRB tussen Parijs en Rouen een tocht organiseert. Het vereist speciale vaardigheden. Op de eerste plaats door de stroming, maar dat hebben we op alle rivieren. Maar op deze rivier kunnen we ook grote binnenvaartschepen tegenkomen. Tenslotte hebben we na de laatste sluis getijdenwater. Het is een prachtig gebied waar Monet zich liet inspireren.

Daarnaast kun je een botenwagen met twee wherries huren in Ry, Denemarken of in Angers, Frankrijk.

We varen bij de toertochten met tweeëndertig roeiers in acht wherries. De ploegen komen uit het hele land. We overnachten in hotels. Op de KNRB website staat uitgebreide informatie. Wij hebben er zin in en hopen op een groot aantal nieuwe deelnemers.

Monet
de Seine



Algemene Ledenvergadering 23 november

De opkomst op de Algemene Ledenvergadering was goed. Er stond dan ook een belangrijk punt op de agenda; de contributieverhoging.

Helaas was Haico ziek, maar via een 'Teams-verbinding wilde hij toch de belangrijke onderdelen van het meerjarenplan beleid toelichten waarop de verhoging mede was gebaseerd. Helaas haperde de verbinding regelmatig waardoor zijn toelichting halverwege gestopt moest worden vanwege onverstaanbaarheid. Maar natuurlijk alle hulde voor zijn voorwerk. Er werd ook al een klein voorschot genomen op het vertrek van Karin als secretaris en Anna du Pré werd geïntroduceerd als haar toekomstige vervangster.

De notulen van de vergadering worden separaat verspreid.



Wat ruist er in het struikgewas?

Ik verbaas mij nog steeds waarom deze vogel Baardman genaamd is. Ik zou eerder denken aan snorremans als je zo de zwarte snorpunten op z'n koppie ziet. Of het moet zo zijn dat hiermee de bakkebaarden worden bedoeld. Dan kan ik mij helemaal vinden in de naam Baardmannetje. Bovendien is er nog een ander klein vogeltje die al de Snor genaamd is. Dus de naam snor was al vergeven.

Het Baardmannetje is een rietvogel. Dus hij zou op de Nieuwkoopse plassen een waar paradijs kunnen hebben met al onze rietlanden daar. In de winter vliegen ze in groepjes en kun je ze zien in kleine rietvelden. Ze pikken dan de zaadjes uit de rietpluimen. Ze maken een soort bellend geluid gecombineerd met tikgeluidjes. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik 'm in Nieuwkoop nog nooit gezien heb. Wel in de Groene Jonker daar worden ze regelmatig gespot.

Ik vraag mij wel eens af hoeveel Baardmannetjes mij gezien hebben zonder dat ik ze in de gaten had. Toch kon ik deze foto maken op een mooie winterdag. Vooral nog mijn enige ontmoeting met dit mooie vogeltje.

Ik ga binnenkort maar weer eens op zoek naar het Baardmannetje en het baardvrouwkje die dan ook weer Baardmannetje heet om het simpel te houden. Het vrouwkje heeft dan weer niet de zwarte bakkebaarden. Kunt u het nog volgen? Maar wat maakt het ook uit baardmannetje, baardvrouwkje (dat klinkt ook wel een beetje raar) het is gewoon een mooi grappig vogeltje.



De VLOTHOND

Onze club bestaat voor het grootste deel uit recreatieve roeiers.

Toch is er meer mogelijk in de De Meije roeiwereld. Er zijn leden binnen onze club die af en toe gaan voor een prestatie in een echte roeiwedstrijd.

Dit was ook het geval op zaterdag 12 november bij de strijd om de Lingebokaal op een prachtige lenteachtige dag met vrijwel windstil weer op het mooie riviertje de Linge, met start en finish in Leerdam.

's Morgens een prachtig begin van de dag met mistflarden over de velden en een opkomende zon. Wel wat frisjes om in die omstandigheden een boot in elkaar te zetten maar zo'n klusje is wel goed voor de teambuilding. Alle neuzen dezelfde kant op en dan het water op en heel relaxed 6 kilometer oproeien naar de start.

En dan begint het wachten op de start van de wedstrijd. Dit jaar was dat geen straf; lekker in het zonnetje wachten op de start, eigenlijk zelfs een beetje jammer dat daar een einde aan kwam.

Dan de wedstrijd.

Tsja, over de uitslag zullen we het niet hebben. De bokaal ging niet naar een De Meije ploeg. Onze teams gaven echter wel alles: 'lange' halen, een niet te hoog tempo, volle kracht op de benen, niet knippen in de riemen, op tijd draaien, rechtop zitten, neuzen boven de kielbalk etcetera, etcetera. Het leek wel alsof de 6 kilometer roeien van de wedstrijd langer duurde dan de 6 kilometer oproeien. Uiteindelijk wordt met een schorre 'stuur' de finish bereikt en dan klinkt uit de finish-boot van de organisatie de kreet: "Goed geroeid!" Ja, dat geeft de uitgeputte roeier toch een goed gevoel.

En als je dan eenmaal, na het opruimen van de boten, bij onze club-camper in het zonnetje zit met een hapje en een drankje dan is het leven mooi en de roeidag geslaagd.

Wil je ook een keer zo'n prachtige wedstrijd dag meedoen en meebelevén? Meld je dan aan! Doen!

roeien
als
wedstrijd-
sport



UIT DE STUURSTOEL

Nu is er sinds de ALV, waar we elkaar uitgebreid hebben gezien en gesproken niet zo heel veel tijd verstreken maar er zijn wel een aantal leuke dingen gebeurd waar ongetwijfeld over bericht zal worden. Mijn eigen gedenkwaardige dag was deelname aan de Lingebookaal. Ik had er in ruim 25 jaar De Meije nog nooit aan mee gedaan en het was echt superleuk. Geweldig goed georganiseerd, mooi weer en een onovertroffen catering van Pien en Bea.

Roeien-schaatsen-roeien Een dan weer de 3 weekenden routine roeien-schaatsen-roeien. Niet zo spectaculair als 2 jaar geleden maar toch weer een belevenis die ons in de schoot werd geworpen.

Al met al een prachtig lustrum jaar en laten we volgend jaar weer aan veel tochten, wedstrijden en evenementen meedoen, zodat we niet in een 'after lustrum dip' terecht komen.

Nieuwjaarstoost Omdat de Kosterrij bezet was, is dit jaar de Nieuwjaarsreceptie op ons eigen vertrouwde terrein gehouden. Om 10:15 uur stroomden de nieuwsgierige leden al toe in afwachting van de speech van de voorzitter. De koffie was klaar, de koeken gereed en er waren ook nog oliebolletjes en glühwein. Helaas ging de erwtensoep niet door vanwege oververhitting tijdens de zomermaanden.

Jan-Willem begon zijn speech uiteraard met gelukkige nieuwjaarswensen aan alle leden en sprak de verwachting uit, dat het een mooi roeijaar gaat worden. Daar werd door iedereen op getoost.

Nieuwe Meijebokaal winnaar

Hoogtepunt was natuurlijk de uitreiking van de Meijebokaal. Deze heeft onverwacht 2 coronajaren bij de vorige winnaars mogen blijven en dat was de ZOP-negen uur-ploeg. Jan -Willem stipte even aan, dat het een moeilijke beslissing was wie nu de Meijebokaal mee naar huis mocht nemen. Na de coronajaren waren er meerdere kandidaten die in aanmerking kwamen.

De genomineerden waren:

1. De **mannen-8-senioren** vanwege het fantastisch mooi opknappen van de 'iets minder grote' Wouter, waar zelfs de jongemannen-8 nu regelmatig mee gaat roeien.

2. De **bouwers van de skiffloods**, waar nu 3 skiffs een mooi onderdak hebben tijdens het skiffseizoen en er ruimte in deloods is gekomen voor de nieuwste skiffs.

3. De **Lustrumcommissie**, die ons vorig seizoen op diverse mooie roei-activiteiten en een eindfeest heeft getrakteerd.

Na ampel beraad is de Lustrum-commissie unaniem als winnaar uit de bus gekomen. Leni, Louise, Sylvia, Frank en Teun werden nogmaals bedankt voor een mooi Lustrumjaar.

Hiermee was het officiële gedeelte afgerond en kon er verder 'geborreld' worden. Een mooi begin van het jaar.

Winterweer en veiligheid

Elk jaar geeft de winterse kou weer wat zorgen. Als bestuur vragen we ons steeds weer af of iedereen zich de gevaren van kou en koud water goed realiseert.

In algemene zin gelden, naast de zichtbaarheid, genoemd in de vorige Kletsmail, al de volgende regels:

- Niet skiffen tussen 1 november en 1 april (met uitzondering van enkele wedstrijdskiffers die strikt op eigen verantwoordelijkheid trainen en het bestuur formeel hebben gevrijwaard)
- Niet varen bij vorst
- Niet uitvaren als er ijs ligt. Ook niet een klein beetje
- Niet uitvaren bij dichte mist
- Niet uitvaren bij windkracht 5 of meer

De allerbelangrijkste regel is echter dat je je gezond verstand gebruikt.

Afhankelijk van ervaring, conditie van de ploeg en het type boot kan het nodig zijn de regels voor jezelf aan te scherpen, of bepaald water te mijden. Het lijkt vanzelfsprekend en dat moet het ook zijn. Bij twijfel: niet doen!

Veenbonken

Dit jaar geven de grote hoeveelheden veenbonken (soms half of net onder water) reden tot extra zorg. Met Gebruikersbelang Plassengebied Nieuwkoop (GPN) wordt er een notitie naar de gemeente gestuurd om dit snel te agenderen en aan te pakken. Maar deze winter zal er echt nog niet veel gebaggerd worden dus we hebben er rekening mee te houden. Pas bij twijfel je route, koers en snelheid aan.

Roei Makelaar Teun Bakker



Roei Makelaar? Wat is dat nu weer? Wat heeft het bestuur nu weer bedacht?

Zoals bij velen van jullie wel bekend is, zijn we in onze roeivereniging met ruim 130 leden. Door dat aantal leden ontbreekt het soms een beetje aan samenhang binnen onze club. We roeien in onze eigen ploeg en

daarbuiten ontgaat ons nogal eens het één en ander.

Waar moet je bijvoorbeeld zijn:

- als je, om wat voor reden dan ook, wilt roeien op een andere tijd of in een andere ploeg

- als je een keer extra wilt roeien in de week
- als je ploeg op een bepaald moment te weinig deelnemers telt
- als je in een wedstrijd ploeg wil trainen
- als je wil leren boordroeien of je roeitechniek wil - als je met een toertocht wil meedoen of er zelf één wil organiseren

En zo zijn er vast nog wel meer zaken waar je tegenaan kunt lopen en die om een oplossing vragen.

Om dit soort vragen op te lossen kun je vanaf nu contact opnemen met onze Roei Makelaar Teun Bakker. Je kunt hem aanspreken bij de vereniging maar je kunt ook een mail sturen naar demeije50jaar@gmail.com of een WhatsApp bericht naar 06-19016987

Bardienstrooster t/m 24 april 23



Week		Captain	
13-feb-23	19-feb-23	Zondag	Mimi Carlier
20-feb-23	26-feb-23	Zondag	Liesbeth van der Klein
27-feb-23	5-mrt-23	dinsdag	Dik van Stam
6-mrt-23	12-mrt-23	dinsdag	Corrie van Koert
13-mrt-23	19-mrt-23	dinsdag	Fred Broersen
20-mrt-23	26-mrt-23	Woensdag	Ageeth Geerlings
27-mrt-23	2-apr-23	woensdag	Yvonne Egtberts
3-apr-23	9-apr-23	woensdag	Maaike Stapert
10-apr-23	16-apr-23	donderdag	Ria de Vries
17-apr-23	23-apr-23	vrijdag	Hanneke Straver
24-apr-23	30-apr-23	vrijdag	Jan Fransen



De bardienst op een rijtje:

- * koffie/thee zetten
- * kantine aanvegen
- * vensterbanken uitnemen
- *ramen zemen
- * WC schoonmaken
- * Afwassen
- * keuken netjes achterlaten
- * Vuilniszak verwisselen en volle zak meenemen!

