



## Drie nieuwe vogels voor de vloot

In het voorjaar is onze vloot gegroeid met 2 coastal skiffs. En prachtig op tijd. Want nadat na de lockdown het roeien in 1-persoonsboten weer werd toegestaan zijn de nieuwe skiffs al flink ingeroeid. Een goede investering dus.

Maar ze hadden nog geen naam en zoals iedereen weet is er een wedstrijd uitgeschreven voor de mooiste en meest passende Nieuwkoopse vogelnamen voor deze skiffs. Ook een al wat ouder buitenbeentje (verscholen in het gras), een C1, werd hierin meegenomen. De jury bestond uit Margret, die prachtige natuurfoto's in de Meije

maakt; Mechteld, een vogelkenner pur sang; Jan-Willem, vanuit de MC voorvechter voor deze skiffs en skifftrainer en tenslotte Karin namens het bestuur. De jury was van mening, dat de namen op deze boten weer eens van een goed herkenbare Nieuwkoopse vogel moesten zijn. Deze skiffs zijn het waard om gezien en herkend te worden.

lees verder op pagina 2 ➔



Shari Burgmeijer met ons jongste aspirant-lid in een rompertje dat werd geschonken door haar ZOP-maatjes.

### Gebruik de Coachleskaarten !

Er wordt nog weinig gebruik gemaakt van de leskaarten die elke ploeg kan meenemen om zijn/haar ploeg te coachen, terwijl er wel behoefte is om als je als ploeg 'op eigen benen staat' aan je techniek te blijven schaven om nog lekkerder te kunnen roeien. Daarvoor zijn enige tijd geleden de coachleskaarten gemaakt. Ze hangen aan de zijkant van de kast in de kantine. Neem ze een keer mee!



De sponsoractie van de

Jumbo loopt nog tot en met dinsdag 27 oktober. De stand per 28 september is nu al € 44,55. Vorig jaar hebben we met deze actie € 207,- opgehaald. Gaan we voor een nieuw record??

## Waterlui(s)

De rubriek waarin (nieuwe) leden zich voorstellen en het stokje daarna doorgeven aan een ander lid.



Mijn naam is Annet Priester. Sinds 2 jaar ben ik lid van de roeivereniging. We zijn met een leuk groepje gestart om de kunst van het roeien te leren. Dat het een kunst is werd me al snel duidelijk: concentreren, rechtop zitten, armen recht houden, langzaam oprijden, niet diepen, tegelijk inpikken en vooral genieten als het goed gaat. Dat laatste lukt altijd wel want wat is het een feest om door die mooie sloten te roeien! Ook krijgen we vaak nog wat geschiedkundige informatie van Chris over het gebied, wat naast de goede training erg leuk is.

Naast het roeien beoefen ik yoga, heb ik jarenlang gevolleybald en wandel en fiets ik graag. Mijn grootste hobby is tuinieren en alles verzamelen wat er in de natuur te vinden is. Deze hobby komt goed van pas in mijn werk als leerkracht op een basisschool waar ik o.a. met de kinderen regelmatig in de schooltuin werk. Ik ben 40 jaar geleden begonnen met dit werk en heb er nog altijd heel veel plezier in! Ik geef de pen door aan Carola Klein Langenhorst.

## ALVAST IN DE AGENDA

1 November Halloween Tocht - 25 November Algemene Ledenvergadering



34 leden hebben in totaal 72 vogelnamen voorgedragen, waarvan diverse dezelfde, soms wel en soms niet met een reden. Enkele namen waren niet van Nieuwkoopse vogels, en een enkeling noemde een naam die al in onze vloot voorkwam. Uiteindelijk bleven er zo'n 30 mogelijke namen over. Mooie voorgestelde namen die het niet haalden waren o.a.: Sprinkhaanrietzanger, Tadorna en Gele Kwikstaart.

De doopplechtigheid van de boten was op 15 augustus jl. Het was mooi weer en iedereen kon coronaproof bij de loods staan/zitten. De loods en de boten waren versierd met vlaggen en slingers en de namen op de boten waren uiteraard afgedekt. Aan de loods hingen 3 blanco vellen over de namen heen, wachtend op de onthulling die door 2 van de winnaars, Carla Tavenier-Kok en Herman Vreeburg werd verricht.

Mechteld beschreef voor de blauwe coastal skiff eveneens een sierlijke vogel, die op de rode lijst staat van de bedreigde vogels, maar gelukkig in Nieuwkoop nog veel te zien is. Deze schuimt het blauwe water af al duikend naar visjes. – De VISDIEF

Jan Willem had de eer om de groene C1 te omschrijven en meldde, dat de boot



er ineens was. Zomaar, ongevraagd. Hij lag ineens bij de loods, als een koekoeksjong in ons 'nest' gelegd. Er werd in het begin wat afkeurend naar gekeken, maar intussen heeft de boot zich laten zien en zich boven het maaiveld uitgewrongen. De KOEKOEK dus. Bovendien was ze dit jaar, direct tegenover de loods, een lange periode



Karin opende de plechtigheid met een praatje over de wedstrijd en had als dank aan alle inzenders alle voorgestelde vogels op film gezet. Margret onthulde de naam voor de gele coastal skiff met de volgende omschrijving: een robuuste jager, pijlsnel op zijn doel afgaand en sierlijk zwervend over de gele rietvelden op zoek naar prooi. – De KIEKENDIEF



heel goed te horen. Na de onthulling vond de plechtige doop van de boten plaats door Carla en Herman met onvolprezen Nieuwkoopse water met de woorden:

*“Hierbij geef ik deze skiff/C1 de naam Visdief/Kiekendief/Koekoek. Dat zij altijd, voor elke roeier, veel roeiplezier mag brengen in elk jaargetijde en in elke weers- en wateromstandigheid en dat ze altijd veilig naar de Meijeloods mag terugkeren”.*



Met een glas bubbeltjeswijn werd er op een lang leven van de boten getoast met de wens, dat ze door iedereen maar veel gebruikt mogen worden.



# Dutchess of the sea

Het oversteken van het Slotermeer is spannend (lees het Elfstedentochtverslag) evenals het oversteken van het Amsterdam-Rijnkanaal (lees het 3 Provinciënverslag), maar wat te denken van het trotseren van 3000 km roeien over de Atlantische Oceaan. Deze vrouwen, allen vijftigers, gaan dat doen tijdens de Talisker whisky Atlantic Challenge met hun boot Dutchess of the Sea. Ik ontmoette ze bij een van hun eerste trainingen op het IJsselmeer waarvoor ze hun boot in onze thuishaven,



Marina Den Oever, hadden gelegd. Hoe je daarmee de oceaan over durft...!

Naast het opdoen van een eigen ultieme ervaring doen ze het ook om geld op te halen voor 2 goede doelen: Stichting ALS Nederland en

de Plastic Soup Foundation. Meer informatie kun je vinden op <https://dutchessofthesea.com>



Na een lange, mooie zomer, hebben wij op 14 september het seizoen avondroeien gezellig met een ijsje afgesloten. Alice, Jannie, Tiny en Marianne



De nieuwe introductie cursus is weer van start gegaan. De oefenbak, die nu voor scullen en boordroeien geschikt is gemaakt, werd direct ingezet.



## De Meije privé door Henk van de Meije

De herfst en de winter komen er aan en het bestuur is druk bezig om de roeiers van NRV De Meije ook binnenshuis corona-proof aan te koffie te kunnen laten.

Dat valt nog niet mee, mede omdat bij het inventariseren van de zitmogelijkheden blijkt dat om de anderhalve meter wel iets staat of ligt wat feitelijk als rommel beschouwd kan worden.

Iedereen weet dat dat ooit een keer weg moet maar ooit hebben we het ook allemaal naar ons hol geslept. En ooit en ooit blijven decennia uit elkaar te kunnen liggen.

Stelt u zich voor: De afgelopen 5 jaar is er elk jaar tijdens de materiaaldag 2 m3 rommel en afval naar Kuijf gebracht. Er ligt inmiddels ook al weer 3 m3 buiten en 1 m3 in de werkplaats ter afvoer naar wat inmiddels het afvalbrengstation heet. Dat is 14 m3 bende! Oftewel 200 kruiwagens. Binnen merkt niemand het trouwens echt op omdat er nog veel ligt.

## Kuijf en NRV De Meije

Maar eerdaags zal het kantelpunt bereikt zijn. Dan blijken we ineens al een maand nergens meer over gestruikeld te zijn. En met een beetje geluk komt er dan netto niets bij.

Niet alleen ruimen is een langzaam proces maar ook het vullen gaat zo langzaam dat het niemand opvalt. Dus hierbij

een groep aan alle leden: blijf allert en het liefst allergisch voor rommel/afval in de loods. Heb je een fantastisch item over waarvan je denkt dat het schitterend mooi is voor de roei, vraag dan eerst even aan de materiaalcommissaris of je dat goed hebt ingeschat.

Het feit dat de loods op een vuilnisbelt staat wil niet zeggen dat dat ook bovengronds zichtbaar moet zijn.

Ps. Beschik je over een aanhanger om troep van ons terrein af te voeren? Meld je dan bij Haico!

## Bardienstrooster t/m 15 nov. 2020

Week	Ploeg	Captain
28-sep-20	4-okt-20	ZA-05 CARLO VAN DIJK
5-okt-20	11-okt-20	ZA-06 FRED BROERSE
12-okt-20	18-okt-20	ZA-07 MARJAN OLIEHOEK
19-okt-20	25-okt-20	ZA-08 FRANK V.D. WEIJDEN
26-okt-20	1-nov-20	ZO-01 MARJA BLIEKENDAAL
2-nov-20	8-nov-20	ZO-02 HERMAN VREEBURG
9-nov-20	15-nov-20	ZO-03 MIMI CARLIER

De bardienst op een rijtje:  
\* koffie/thee zetten \* kantine aanvegen \* vensterbanken uitnemen \* ramen zemen \* WC schoonmaken \* Afwassen \* keuken netjes achterlaten \* Vuilniszak verwisselen en volle zak meenemen!





# Friesland het Poolse alternatief

*Wat had Nick, onze KNRB admiraal, al een energie in de voorbereiding van onze Poolse roeitocht over de Oder c.a. gestopt. Maar als zoveel evenementen goede corona roet in het eten. En wat boft de Meije dan met de partner van Nick. Want voor Bernadette is berusten in een week thuis zitten geen optie en dus voor Nick evenmin.*

Mede dankzij het schitterende weer resulteerde dit in een geweldige roeiweek door Friesland waarin we het 11-stedentraject nu eens niet binnen een etmaal, maar in een week mochten doen. Wat een verademing, al zorgde de passage van het Slotermeer evenals vroeger voor stormachtige taferelen, qua golven en discussie in de boot, over een al of niet verantwoorde overtocht met windkracht 5.



En na deze overtocht een wel heel 'Vrolijk' welkom in Balk, want we werden daar vanaf de wal door niemand minder dan bloedeigen Meije icoon Peter Vrolijk verwelkomd.

En wat een weldaad om 's morgens comfortabel in ons Leeuwardens hotel te ontbijten, om daarna per taxibusje naar de wherry's te worden gebracht en 's avonds weer voor borrel en diner bij ons hotel, het fraaie 'Stadhouders Hof' in Leeuwarden, door 'Snelle Jelle' te worden afgeleverd.

Maar waar het natuurlijk allemaal om draaide was onze dagelijkse roeitocht van ca. 35 km over de 'Alvestêdewateren': echt een waar genoegen. Een enkele keer verlangde je allemaal wel eens naar de "wissel" maar bij het zien van het beeld van Maarten van der Weijden, die het hele traject van ruim 200 km zwemmend aflegde, was er diep respect. De 'hel van het Noorden' naar Dokkum onder het beroemde bruggetje bij Bartlehiem door en dan de '11-steden-tegelbrug' met de beeltenissen van de vele schaatsers, waaronder die van onze eigen Nick, dan verdwijnt moeheid als sneeuw voor de zon.

Kortom: Teun, Marian, Corry, Marianne, Nick, Bernadette, Henk en de verslaggeefster beleefden een fantastische week en we kunnen een ieder aanbevelen in de toekomst aan een dergelijke activiteit deel te nemen.

Ineke Rem



# 3 Provinciën Tocht

## EN TOEN WAS ER CORONA...

*Ben je na een aantal jaren uiteindelijk ingeloot voor een KNRB toertocht in Polen, gaat het niet door.*

*Dat was wel heel spijtig, maar niets aan te doen. OF TOCH ? ? ? ? Nick D. was met enkele andere KNRB toercommissieleden zo creatief om dan maar in Nederland wherries te plaatsen. En jawel, er kwamen er 2 bij onze club. Uiteraard was Nick dus aan het pushen om die wherries te gebruiken.*

*Sylvia en ondergetekende hebben deze handschoenen opgepakt en onze eigen 3 Provinciëntocht georganiseerd (Zuid-Holland, Noord-Holland en Utrecht). We pakten het op zijn KNRB's aan. De te plannen dagtrajecten werden uitgebreid onderzocht. "Hoeveel km? Waar zijn aanlegplaatsen? Kunnen we het A'dam-Rijnkanaal over? Zijn er lunchplekken, toilet? Krijgen we de boten wel vol? Routekaarten maken?" Met wat internationale inbreng (Doris uit München en Femmy uit Drachten) en een roeigids uit Loosdrecht (Willem) is dat prima gelukt.*

*Hieronder de dagverslagen van diverse leden die aan deze tocht hebben meegedaan.*

*Karin*

## Zaterdag 29 augustus – van NRV de Meije naar Vinkeveen (ong. 25 km)

*Opgetekend door Brigitte:*

Het was een stralende ochtend op zaterdag 29 augustus, al stond er een flinke wind. De vooruitzichten waren niet heel goed; vooral flinke buien werden er verwacht. Ondanks het vroege uur, 08.30 uur, was er een flinke bedrijvigheid bij De Meije. Na even geschild te hebben voor een forse bui, werden de beide wherry's te water gelaten en alle spullen ingeladen. De teams waren bekend en na een kop koffie ging het richting Woerdense Verlaat. Ons team, bestaande uit Carola, Sandra, Bernard en mijzelf, moesten even wennen aan de boot en de riemen. Bernard moest vooral even aan ons wennen, drie beetje zenuwachtig lacherige dames. De plas was snel overgestoken en de sluis in Woerdense Verlaat kwam in zicht. De eerste horde was een dichte loopbrug, die door onze mede-wherry-vaarders (Karin, Doris, Femmy en Sylvia) werd bediend. De smalle doorgang bracht wat onrust bij ons in de boot en na een korte aanvaring met een zwemtrap (zonder gevolgen) konden we snel de sluis invaren. De tocht vervolgens door WV met nog 2 bruggen, draaiden we de Heinoomsvaart op richting Wilnis. Na de Oudhuysersluis, roeiden



we door een mooi, typisch Nederlands landschap van weilanden, koeien en blauwe luchten met stapelwolken. Bij het recreatiepark aan de Bovendijk in Wilnis stopten we voor de lunch. Inmiddels waren de blauwe luchten veranderd in grijs en kwam er een plensbui naar beneden. Schuilend onder bomen en paraplu nuttigden we onze lekkernijen in nog steeds opperbste stemming.

De boten weer enigszins drooggemaakt, varen we door het watertje langs de Wilnise Zuwe richting downtown Wilnis. De brug in het dorp lijkt mij wat erg laag, maar de andere wherry neemt het voortouw en gaat voorop onder de brug door. We volgen snel en gaan rechts uit de Ringvaart op

richting Vinkeveen. We passeren het 'doorgebroken-dijk gedenkteken' en de mooie natuurlijk aangelegde waterzuiveringsinstallatie van Vinkeveen. Rond een uur of drie roeien we de plassen van Vinkeveen op, waar we voor de wind uit de 3e plas oversteken en bij Klinkhamer de brug in de Baambrugse Zuwe onderdoor roeien. Het laatste stuk over de 2e plas hebben we vol tegen en dat valt niet mee na zo' n hele dag roeien. De laatste loodjes zullen we maar zeggen. We arriveren om 16.00 uur bij de zeilschool van Vinkeveen, waar we een mooi plekje toegewezen krijgen. Deze avond hebben we met de beide teams afgesproken om te gaan eten bij Zuideinde. Eerst thuis maar even een douche opzoeken en weer een beetje opladen voor de dag van morgen wanneer we vanuit Vinkeveen naar Weesp zullen vertrekken.

## Zondag 30 augustus – van Vinkeveen naar RV Weesp aan de Vecht via Abcoude (ong. 20 km)

*Opgetekend door Herman:*

Op zondagochtend met de auto van Nieuwkoop naar Vinkeveen. Bij aankomst waren Karin en Femmy al bezig met het klaarmaken van de boten. In onze boot zaten Karin en ondergetekende en twee gasten, Doris uit Duitsland en Femmy uit Friesland. De weersvoorspelling was 'zo-zo', dat betekende redelijk stevige wind en buien verwacht. Daarbij kwam dat onze koers hoofdzakelijk noordelijk was en dat de wind daar ook vandaan kwam. Op een bui(tje) zo nu en dan na was het weer prettig. Als het te warm is en je moet tegen de wind in varen is dat ook niet zo fijn. De tocht die Karin en Sylvia hadden uitgezet was prachtig: eerst over de Vinkeveense plassen; via de Demmerikse sluis naar de Angstel; om uiteindelijk via het Gein naar het Amsterdam-Rijnkanaal te varen. Goed voorbereid met de zwemvesten aan hebben





wij het kanaal overgestoken; de verrassing kwam kort daarna bij Aquamarin waar wij door de stroming en wind flink moesten trappen om vooruit te komen. Uiteindelijk is het allemaal goed gegaan en zijn wij rond 4 uur bij de mooie roeivereniging Weesp aangekomen. Wij kunnen terugkijken op een mooie dag met natuur en een sportieve ervaring. Voor de liefhebber hiernaast de track van de tocht (tracker helaas te laat aangezet, nabij Demmerikse sluis)



### Maandag 31 augustus – Van RV Weesp via de Vecht en de Weersluis naar Loosdrecht (ong. 30 km)

*Opgetekend door Maria:*

Deelnemers: Sylvia, Arie, Fred, Doris (Duitse roeier) Femmy, Sylvia, Karin, Willem (roeivereniging Het Galjoen – Breukelen) en Maria (verslag)

Prachtig Hollands weer, de boten liggen op ons te wachten bij de roeivereniging van Weesp. Sommigen van de deelnemers waren elkaar al voor de aankomst bij de roeivereniging kwijt maar gelukkig hebben we elkaar weer gevonden.



Het eerste gedeelte ging langs de vele woonboten die in de Vecht liggen. Dan valt op hoeveel mensen thuis aan het werk zijn en er gewerkt wordt aan de keukentafel. Prachtige huizen, mooie boerderijen, ruisend riet. Na Nigtevecht hebben we aangelegd voor koffie en de meegebrachte lekkernijen werden gedeeld.

Verder roeiend over de Vecht passeerden we Vreeland. Het is zo leuk om te roeien over water waar je zo vaak op neer kijkt als je over de N201 rijdt. In Loenen aan de Vecht hebben wij bij Molen 'De Hoop' aangelegd voor de lunch. Alle bakjes, zakjes en flesjes gingen weer open; buitenlucht maakt altijd hongerig. Willem kent de

omgeving van Loosdrecht heel goed omdat hij daar regelmatig roeit. Leuk om te horen wie, waar woont en wat er gebouwd wordt door de Nouveau Riche. We gingen door de kleine handbediende Weersluis tussen Nieuwersluis en Breukelen de Vecht af. Via de Muyevelde Wetering kom je dan op de Loosdrechtse Plassen. Als je het niet weet, zou je zo voorbij deze sluis roeien. Inderdaad is dit een prachtige route, langs landerijen en stroken met vakantiewoningen. We zijn de Loosdrechtse plassen over geroeid en bereikten de koninklijke zeilvereniging Loosdrecht waar we onze boten hebben aangelegd. Helaas is de vereniging op maandag gesloten, een koud biertje op dit prachtige, statige terras had heerlijk kunnen smaken. Het was een prachtige tocht, met veel leuke informatie; dank hiervoor aan Willem!

### Dinsdag 1 september roeien van Loosdrecht naar Vinkeveen. (ong. 22,5 km)

*Opgetekend door Jannie*

Rond kwart voor tien vertrokken we dwars over de plas naar de 'Kalverstraat' van Loosdrecht, een vaarwater niet te breed met veel eilandjes en mooie vakantie-optrekjes. Volgens onze gids (Willem) is het bij mooie weer heel druk. Na een wissel was het even zoeken naar de ingang van de vaart die richting de Kraaienestsluis gaat. Daardoor heen kom je op de Vecht. R.V. Het Galjoen is de thuishaven van onze gids Willem. Daar hebben we koffie gedronken en geluncht op de steiger.



Het botenhuis is een houten gebouw met een rietdak en ligt naast kasteel Nijenrode. Leuk om dit alles vanaf het water te zien. Uitgerust gingen we weer verder. Bij Nieuwersluis verlieten we de Vecht om richting het Amsterdam-Rijn kanaal te gaan. Onze boot had rustig vaarwater maar in de andere boot waren ze blij dat ze reddingsvesten aan hadden, want er kwamen een paar flinke vrachtboten langs. Nu op weg naar de Demmerikse sluis waar we een flinke duik naar beneden maakten. Na deze te hebben verlaten gingen we onder de brug in de N201 door. Dwars over de Vinkeveense Plas naar de Braambrugse Zuwe, richting Vinkeveen. Daar mooie en minder mooie huizen gezien. Het was een gezellig dag en het was leuk om eens op andere plassen te roeien.





**Woensdag 2 september – Vinkeveen – R&KV M. de Ruyter/  
Uithoorn via de Waver (ong. 22,5 km)**

*Opgetekend door Tiny*

Er is een boottocht georganiseerd,!! Een week lang roeien!! Zal ik meedoen?

Nee.... dat kan ik nog niet, ik roei nog niet lang genoeg om dat goed te kunnen, maar zal ik dan één dagje proberen? Dat speelde door mijn hoofd en ik heb mij voor één dag aangemeld!

En wat heb ik genoten!! Van Vinkeveen naar Uithoorn ongeveer 22,5 km roeien over spiegelglad water, door een sluis, lekker koffie drinken, picknicken omdat de brug nog niet open kon, regelmatig wisselen en dan ook nog liggend onder 2 bruggen door; het was voor mij allemaal nieuw!



En het weer was ook fantastisch!  
! Zo wil ik zeker nog eens meedoen!!  
Dank aan Karin en Sylvia voor het organiseren.

Groetjes van Tiny

**Vrijdag 4 september – Van Uithoorn naar ‘huis’ Meijepad (ong. 20 km)**

*Opgetekend door Louise*

Mijn eerste toertocht dag!

Vanuit de roeiclub Uithoorn begon de tocht met een mooi stuk over de Amstel naar de Kromme Mijdrecht en dan naar Woerdense Verlaat. De stemming zat er goed in met ons allen en het weer zat ons ook mee. Allemaal hadden we wat lekkers mee dus we konden wel een paar dagen vooruit.

Je ziet de wereld vanaf het water weer heel anders. Bij de brug in Woerdense Verlaat hebben we even moeten wachten voordat de brugwachter ‘wakker’ werd. Maar het lukte toch om verder te kunnen naar de Slikkendamersluis. Zo’n sluis is toch altijd wel een dingetje. Al gezellig kletsend en elkaar af en toe aanwijzend toeroepen ging het toch best goed allemaal. En ik nog denken dat we nu wel het spannendste gehad hadden :). Nee dus. De wind nam toe en we kwamen in de... Tja hoe Heette het daar ook alweer... Nou erg smal, veel bochtenwerk en we konden maar met 1 kant roeien. \*) Mijn jonge stuurvaardigheden werden aardig op de proef gesteld met deze voor mij nieuwe techniek en de wind als spelbreker. Gelukkig hielp Marian me uit de brand, bedankt. Daarna weer ontspannen terug naar de club. Al met al een gezellige dag en voor herhaling vatbaar.

\*) KV: bij Schepengaten via de Douvesloot naar de Meesloot



*Ja, ja, het was een heel mooie en goed geslaagde roeiweek, waar we toch maar even geboft hebben met het weer.*

*En zoals het goede toerroeiers van De Meije betaamd, was er een overvloed aan heerlijke spijzen, zowel voor onderweg, als na afloop om dat allemaal op te maken. Terug bij de loods hebben we er het glas geheven en konden we voldaan nog even van het zonnetje nagenieten. Aan alle deelnemers ook dank, dat deze tocht probleemloos is verlopen.*

*Groetjes van Sylvia en Karin.*

PS: WIL JE OOK EENS AAN EEN IN DE PUNTJES VERZORGDE TOERWEEK IN HET BUITENLAND MEEDOEN, INFORMEER DAN MAAR EENS BIJ NICK DRAPER. HIJ WEET ER ALLES VAN.

# Volle Maan tocht



Een mooiere avond hadden we ons voor de volle maantocht, die door Fred Broersen en zijn veteranenploeg werd georganiseerd, niet kunnen wensen. Het was woensdagavond 2 september windstil en droog.

Zo'n 27 deelnemers popelden om 19.00 uur om aan de tocht te beginnen. De route: over de Zuidplas, richting Ziende sluis, over de Ziendevaart langs de Zienweg en voor de sluis bakboord uit de Meije op, een stukje door de Meije tot we weer bakboord uit konden bij het keersluisje naar de Oude Vaart en dan via de Oude Vaart weer terug naar de Zuidplas en de loods.

Maar wat bleek, Vonnie, Tonneke en ik dachten dat dit de route was, maar na de kano-oversteekplaats bij de Zienweg, waar we op de foto werden gezet en toegezwaid, hebben we geen boot meer gezien. Toen er niemand achter ons aankwam begonnen we wel te twijfelen, maar in terugroeien hadden we geen zin. We namen aan dat de anderen het rondje andersom voeren en dat we ze ergens in de Meije of op de Oude Vaart wel tegen zouden komen. Maar nee.

En daar roeiden, Vonnie, Tonneke en ik in de Snor, helemaal alleen op deze prachtige avond. Het was puur genieten. Helemaal toen we bij het opdraaien van de Zuidplas geconfronteerd werden met een bijna witte plas door de honderden meeuwen die daar aan het uitrusten waren. Een adembenemend schouwspel.

We kwamen als laatsten weer aan bij de loods, de vuurkorf brandde al en de drank, worst en kaas had al veel aftrek gevonden. Maar het ultieme moment kwam toen de volle maan langzaam boven de bomen uit naar de hemel klom. Even was iedereen helemaal stil.



## DE NIEUWE OEFENBAK

NA HET NODIGE LAS-, GROND- EN AFSTELWERK IS DE OEFENBAK KLAAR VOOR GEBRUIK. WE KUNNEN NU ZOWEL ONZE HOUDING BIJ HET SCULLEN ALS BIJ HET BOORDROEIEN BETER OEFENEN. HULDE AAN DE MATERIAALCOMMISSIE DIE DEZE LANGGEKOESTERDE WENS IN VERVULLING HEEFT LATEN GAAN.

